

Öyle yıkma kendini
Öyle mahzun, öyle garip,,,

.....
gör nasıl yaratılırım,
namuslu, genç ellerinle,
kızlarım,
oğullarım var gelecekte,
her biri vazgeçilmez cihan parçası,
kaç hin yıllık hasretimin goncası,

Ahmed ARİF

Değerli Meslektaşlar;

"Yeryüzünün Efendilerinin şiddetle, savaşla, niyet mektuplarıyla, ulusötesi tekellerle, uyum yasalarıyla, medyaıyla yaygınlaştırdığı vahşi kapitalist saldırı dünya ölçeğinde sürüyor, Örtadoğuda emperyalizmin ve siyonizmin uşaklığına soyunan ülkemizin egemenleri de ABD'ye tam itaat seremonilerini başarıyla yerine getirdikleri için övünüyorlar. "Piyasa Tanrılarının emirlerini ayet kabul eden siyasal İktidar Amerikalı işadamlarına, ülkemizdeki çıkarlarını korumak için ne fedakarlıklar yaptıklarını anlata anlata bitiremiyor, Yetmiyor, başbakan bu konuda fark edemedikleri eksikleri varsa, yasa ve yönetmeliklerde buyuracakları tüm değişiklikleri yapabileceklerini belirtiyor*

Şimdilerde gündeme gelen "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı" ve "Maden Yasası Tasarısı" neoliberalizme ve efendileri» ne bîat eden bu teslimiyetçi anlayışı bütünüyle yansıtıyor. Daha önce de değinildi, "Maden Yasası Tasarısı" da emperyalist sömürü talimatnamesi olarak hükümetle» rin önüne sürüldü, İki yıldır bakanlıklarda ve mecliste tartışılıyor. Başbakan ulusötesi şirketlerin yöneticilerini kabul ediyor ve sorunlarının yeni çıkacak maden yasasıyla tamamen çözüleceğini muştuluyor. Evet, böylece yasa

*Yasa tasarısının
kamu yararının,
aklın, bilimin
değil, emperyalist
şirketlerin
gereksinimlerini
karşılama
amacıyla
hazırlanmış
anlaşıyor,*

tasarısının kamu yararının, aklın, bilimin değil, emperyalist şirketlerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla hazırlandığı anlaşılıyor. Emperyalizm, sömürge ve bağımlı ülkelerde kapitalist modernizmin tamamlayıcısı rasyonalizmi dışlıyor. Diğer doğal zenginlikleri, ormanları, zeytinlikleri, meraları, su havzalarını, tarımı, hayvancılığı, kıyıları, turizmi, tarihsel ve kültürel dokuyu, çevreyi ve doğayı tahrip edecek hükümleri içeren yasaları "bağımsız" hükümetlere dayatıyor, Kendi ülkelerinde çevre yasaları ve toplumsal çevre bilinciyle sınırlama getirilen riskli madencilik yöntemlerini bizlere reva görüyor. Üstelik üretilecek madenin yaratılacak değerini hemen tümüne el koymacasına! Üstelik çevrenin ve diğer doğal zenginliklerin olası tahribinden doğacak bedelleri halkımıza ödetme pahasına! Borç almasını bilenler, emir almasını da bilerek talimatları yerine getiriyorlar.

Doğal kaynaklarımızı sanayileşme politikası ışığında, toplumsal çıkarlar doğrultusunda değerlendirme yerine, ucuz hammadde olarak ulus ötesi şirketlerin peşkeşine sunmayı amaçlayan hükümler kanun maddesi olarak dikte ettiriliyor.

"Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısıyla (KYTKT) kamunun, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi, kamusal alanın



bütünüyle "piyasaya" terk edilmesi amaçlanıyor. Kamuya ait işletmelerin küçültülmesiyle, işlevsizleştirilmesiyle başlayan ve özelleştirilmeleriyle devam eden süreç, eğitim, sağlık vb, temel kamu hizmetlerinin "piyasa"nın kar hirsına teslim edilmesi aşamasına varmış bulunuyor. Diğer alanlarda olduğu gibi meslek alanımızda da işsizlik ve düşük ücretle çalışma zorunluluğunu yaygınlaştıracak olan bu tasanda insanın yeri yoktur, Müşteri vşrdır, Parası olanın barınma, eğitim ve sağlık hakkı vardır. Yoksullar zaten bu dünyada fazlalıktır. Onlara en fazla üretime yarayacak kadar eğitim, açıklıktan ölmeyecekleri kadar sağlanan beslenme ve sağlık hizmeti de artık parayla satılacaktır. Ne de olsa kalabalık bir yedek işsiz ordusu sırada beklemektedir* Ücretlerin açışk düzeyinde tutulması için sistem bu işsizliği korumak zorundadır. Artık "sosyal devletle de ihtiyaç kalmamıştır* İnsanlar "açlığa terbiye edilecektir*.

"Yeryüzünün lanetlilerinin ayakta kalabilmek için birbirlerini boğazlamaktan ve tek sermayeleri bedenlerini pazarlamaktan ya da varsıllardan şefaata dilemekten başka çareleri yoktur. Cinayetlerin, gaspların, hırsızlıkların, "kapkaçların", uyuşturucu salgınının, "adi suçların", giderek artmasının bir önemi yoktur, Yetkinleştirilmiş güvenlik aygıtı varsılların bu can sıkıcı parazitlerden rahatsız olmaması için 24 saat görevdedir. Yetmediği yerde bankalarını, şirketlerini, lüks sitelerini, plazalarını, ofislerini, eğlence mekanlarını koruyacak daha şimdiden sayısı yüz bini aşan paralı "özel güvenlik" örgütleri hizmetlerindedir. Gencecik kızların bedenlerini piyasaya sunmalarının yaygınlaşmış olması doğaldır, hatta yararlıdır. En azından bu "sektördeki" fiyatların dengelenmesine ve talebe karşılık verebilmesine yarayacaktır. Bir de bu alanı ihraçata açabilirsek ödemeler dengesindeki açığımız kapatılabilecektir!

*Dayatılan
düzenlemelerle
mühendislik emeği
de işlevsizleşecek
ve
değersizleşecektir,*

Temeli "üretim araçlarının özel mülkiyeti" ve emekçilerin ürettiklerine el koyma anlamında "açtı değer" sömürsü biçimindeki gasp ve hırsızlığa dayanan kapitalizm yaşadığı krizi aşabilmek için daha fazla kana ihtiyaç duymaktadır. Dünya ölçeğinde "globalizm"le, IMFyle, DTÖ'yle, AB uyum yasalarıyla, işgal ordularıyla bu "sermaye uygarlığının bekası için milyarlarca insana yaşam zindan edilmektedir. Kapitalist "globalizm" sömürünün evrenselleştirilmesi ve derinleştirilmesidir. Emperyalizmin "güncelleştirilmiş versiyonudur* Tüm dünyaya sömürülme eşitliği fırsatının ve hakkının tanınmasıdır! Emperyalist merkezlerde kurgulanan bu zulüm senaryosunun yerli işbirlikçileri hep göreve hazırdır. Bunlar bazen "liberal özgürlükçü", bazen "milliyetçi", kimi "ulusal solcu", kimi "çağdaş, laik ve dahi sosyal demokrat", kimi de "muhafazakar demokrat", Hiçbir düşünsel derinlik ve yaratıcılığa ihtiyaçları yoktur, Kapıkullarıdır. Globalizmin bazen derviş, bazen tayyib memurlarıdır* Hizmette kusur eylemezler, sınır tanımazlar, Seçilmeden Önce efendilerinin müsadelerini arz eder, tavassutunu alır, sonra da biatlarını sunmak için Önlere secdeye varırlar, Emperyalist ve Siyonist mahfillerin güvenlerine mahzar olabilmek için huzurlarına varır ve hafıza-i beşerlerini silerek emir ve komutalarına hazır olduklarını beyan ederler, İstismar ederek iktidara geldikleri dini değerlerini bile unutarak, ABD ve İsrail'in tutumunu benimseyerek İsrail'in Filistin'de inşa ettiği "Utanc Duvarına destek verirler. Yetmez, mazlum halkların, emekçilerin baş düşmanı, "evangelist" Bush'u ve emperyalizmin vurucu gücü NATO'yu, dünyadaki ve bölgemizdeki hükümlerlikleri için her türlü taşeronluğa hazır olduklarını göstermek amacıyla, ülkemize davet ederler. Böylece emperyalizmin sözcülerinden Soros'un, "sizin en iyi ihraç malınız ordunuzdur" sö-



yünün gereği yerine getirirler. Elbette bu "uşaklık takdis" ziyaretine karşı bu "bereketli topraklardan" onurlu bir ses yükselecektir,

Değerli Meslektaşlar,

Belki birçok meslektaşımız bir meslek odasının dünyada ve ülkemizdeki siyasal atmosfere bu denli yer vermesini yadırgamakta hatta olumsuz karşılamaktadır, Bilinsin isteriz ki bu vahşet ortamı tüm insanlığı olduğu gibi meslektaşlarımızın büyük bir çoğunluğunu da öğütecek, buharlaştıracak gelişmelere gebe dir, Dayatılan düzenlemelerle mühendislik emeği de işlevsizleşecek ve değersizleşecektir, Meslek alanımızdaki kahredici işsizlik olgusu yaygınlaşacak, derinleşecektir. Bu zulüm tarlası, daha öncekilere eklenen, CATS, "Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu", "Geri Kalmış İllerde Yatırımların Teşvik Edilmesi Hakkında Kanun Teklifi", "Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı", "Maden Yasası Tasarısı" vb, mayınlarla döşenmiştir. Örnek olsun, Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (CATS) ile, "Mimarlık Hizmetleri", "Mühendislik Hizmetleri", "Müteahhitlik ve İlgili Mühendislik Hizmetleri", "Bilgisayar Hizmetleri", "Çevre Hizmetleri", "Kentsel Planlama ve Peyzaj Hizmetleri", "Test ve Analiz Hizmetleri" alanlarında dileyen ülkeler hizmet sunumu talep edebilmektedir. Bu hizmetlerinin serbestleştirilmesi ile yabancı mimar ve mühendislerin her türlü hakka sahip olarak ülkemizde hizmet üretmeleri mümkündür. Bu kapsamda, yabancı yatırımcıların yerli mühendisler ile çalışma zorunluluğu ortadan

İşsiz kalmamak için insanlık suçu olan idam cezasını savunan cellatların konumuna düşmeyeceğiz

kalkacaktır, Hali hazırda ABD, Kanada, Japonya, İsviçre, Norveç, Tunus, Ürdün, Malezya ve Mısır bu talepte bulunmuştur. Bu anlaşmanın mühendislik

hizmetlerinin ucuzlaşması, yozlaşması ve bu alanda yeni bir işsizlik dalgasına yol açması kaçınılmazdır.

Yakın döneme kadar kapitalist sistemin metro» pollerde "refah devleti", bağımlı ülkelerde "sosyal

devlet"le tanımlanan birikim stratejisiyle çalışanlara sağladığı görece refah dönemi kapanmıştır, Bu dönemi yaşayan meslektaşlarımızın büyük bir bölümü istihdam ve güvence açısından belki çok önemli sorunlarla karşılaşmadılar. Ancak sorumsuzca açılan yeni bölümler, şişirilen kontenjanlar, ikinci eğitim vb, uygulamalarla işsizlik ve düşük ücretle çalışmanın koşulları yaratılmıştır, Hemen belirtmek gerekirse bütün bu olumsuzlukların temelinde kapitalist üretim tarzının, ekonomiyi toplumun değil toplumu ekonominin hizmetine sokma özelliği yatmaktadır. Üretimin temel amacı artık insanın ihtiyaçlarını karşılamak değil, karı en fazlaştırmaktır, sömürüyü derinleştirmektir. Şimdilerde neoliberalizm ve globalizmle bu anlayış vahşetin doruklarına ulaşmıştır.

Yine "maden yasa tasarısına ilişkin olarak geliştirdiğimiz tavrı kimi meslektaşlarımızca gereksiz ve fazla siyaset yüklü bulunmuş olabilir. Yani Bor madenlerimizin özelleştirilmesine, ulusötesi altın şirketlerinin kaynaklarımızı talan edip, diğer doğal zenginliklerimizi tahrip etmesine karşı duruşumuzun olası meslekî kazanımlarımızı olumsuz etkileyebileceğini düşünen meslektaşlarımız olduğunu biliyoruz. Evet, toplumsal ve ulusal çıkarları gözettiğimiz için, ulusötesi şirket temsilcilerinin TBMM' de, bakanlıkta yapılan toplantılarda ve değişik or-

Ancak sorumsuzca açılan yeni bölümler, şişirilen kontenjanlar, ikinci eğitim vb, uygulamalarla işsizlik ve düşük ücretle çalışmanın koşulları yaratılmıştır.

bakanlıkta yapılan toplantılarda ve değişik ortamlarda lobi faaliyetlerinde bulunarak jeoloji mühendislerinin haklarını budamaya çalıştıklarını da biliyoruz* Madencilik alanında toplumsal ve ulusal çıkarlara ilişkin olarak en azından sessiz kalan kimi başka mühendislik disiplinlerinin, zorlama şekilde, alternatif olarak yaratılmaya çalışıldığının farkındayız, Daha da ileri giderek, bu emperyalist şirketlerin Öda'mızın delege seçimlerine özel bir ilgi gösterdiklerini gözlemliyoruz. Bilinsin isteriz, ne Oda yönetimine gelmek için, ne de kısmi mesleki haklar için kamu yararından, yurtseverlikten, toplumsal çıkar anlayışından ve bilimsel yaklaşımdan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Elbette her platformda bilimsel, teknik ve kamu yararı temelinde, jeoloji mühendisliğinin yetki ve sorumluluklarının hukuksal düzenlemelerde yer alması çabamızı sürdüreceğiz, Ancak, işsiz kalmamak için insanlık suçu olan idam cezasını savunan cellatların konumuna, düşmeyeceğiz. Mesleki ve toplumsal çıkarları birlikte savunmaya devam edeceğiz.

Değerli meslektaşlar,

Ocak ve Şubat ayları içerisinde on bir şube ve diğer seçim bölgelerinde yapılan seçimler sonucunda, hemen her yerde yukarıda özetlemeye çalıştığımız anlayışımızı paylaşan meslektaşlarımız delege olarak seçildiler. Bu, tüm olumsuz koşullara karşın, mesleki ve bilimsel olanla, toplumsal olanı bütüncül olarak değerlendiren yaklaşımımızın ve özverili çalışmalarımızın meslektaşlarımızca ağırlıklı olarak desteklendiği anlamına geliyor, Qda'mızda bilimsel ve mesleki gelişimle, kamu yararı, eşitlik ve barış çabalarını birlikte yürütecek güçlü bir damarın olduğunu ve hep olacağını ortaya koyuyor. Dönem içerisinde sürdürdüğümüz tüm çabaların, verdiğimiz emeklerin, yorgunlukların bizce en anlamlı ödülü bu sonuçlardır.

Yeni dönemde bu çizgiyi daha da derinleştirerek, çoğaltarak, zenginleştirerek sürdürme kararlılığımızın üyelerimizce desteklendiğini görmekten kıvançlıyız« Öda'mızın kuruluşunun 30. yılını da karşılamanın coşkusuyla, dönem boyunca emeğimizi ve zamanlarımızı bilime, mesleği yüceltmeye ve umudu diri tutmaya verdik*

Bu arada 57, Türkiye Jeoloji Kurultayı 8-12 Mart tarihleri arasında MTA Salonlarında üyelerimizin yoğun katılımıyla başarıyla tamamlandı, 13 Marfta mesleki, örgütsel ve toplumsal sorunların ele alındığı, çözümlerin arandığı Genel Kurulumuzu da Kurultayın hemen akabinde gerçekleştirdik,

Öda seçimleri sermayenin küresel saldırısına karşı, deryada damla da olsa, elbette bir anlam ifade ediyor. Ancak yaklaşan yerel seçimler emperyalizm ve yerli işbirlikçilerine yanıt vermek için daha etkili olanaklar sunuyor, işsizliğe, yoksulluğa, sömürüye, savaşa karşı, emekten ve halkların kardeşliğinden yana tüm demokrasi güçlerinin birlikteliği bu süreçte önem kazanıyor.

Sınıfsız, sömürsüz, eşitlikçi bir dünya ve toplum idealinin yakınlaşması için bu güçlerin desteklenmesi, her zamankinden daha yakıcı bir asgari demokratlık ve yurtseverlik görevi olarak karşımızda duruyor. Yeryüzü tanrılarının yazdığı küresel kaderi yırtmak ellerimizdedir, "Yeryüzü aşkın yüzü olana dek" bu yürüyüş devam edecek.

Emekle, inatla, umutla,
Nice 30 yıllara
Aydın ÇELEBİ